



BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

Suzanne DE ROOSE

echtgenote van de Heer Georges DE MERLIER

geboren te Maarke-Kerkem op 1 april 1928

en godvruchtig overleden te Ronse

op 26 mei 1981

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

—

Zeer stil en vroom heeft zij geleefd, zo ook heeft zij ons verlaten.

Vurig hebben wij gebeden en wensten wij dat de dodelijke kwaal door Gods almachtige tussenkomst zou worden overwonnen; in Zijn goedheid bezorgde Hij andere wonderen: aan de zieke en voorbeeldige gelatenheid waarmee zij alles met de glimlach heeft aanvaard; aan ons die treuren, de innige overtuiging dat zij, verlost van alle aardse miserie, nu bij God haar Hemelvaart kan vieren samen met allen die ons in geloof zijn voorgegaan.

Heer, sterk in ons het besef dat Gij alles beter weet dan wij. Die waarheid is het antwoord op al onze vragen en twijfels. Gij begrijpt zeker onze grote smart: wij moeten haar voortaan missen die altijd zo goed was, geduldig, zacht en toegewijd. Daarom durven wij stellig rekenen op Uwe genade. Laat in ons door dringen Uw woorden die dezer dagen in de liturgie klinken: "Ik zal U niet als wezen achterlaten, Ik ga U een plaats voorbereiden,

en zal U de Trooster zenden, de H. Geest, die U alles zal helpen dragen.

Beste Georges, al het mogelijke hebt gij voor mij gedaan: ik dank U.

Lieve kinderen, het was mij een vreugde, door de Voorzienigheid geschonken, dat ik II gelukkig mocht zien verleden maand op uw trouwdag. Blijft mijn aandenken eren door op uw beurt christelijk te leven, en weest voor vader een echte troost.

Ouders, broers en zusters, familie en vrienden, ik dank U voor alles. In het gebed vinden wij elkaar terug.

—

Hr. Georges DE MERLIER,

haar echtgenoot;

Hr. en Mw. A. VANDER BEKEN-DE MERLIER,

haar kinderen;

Hr. en Mw. R. DE ROOSE-DE MERLIER,

haar ouders;

Mw. L. DE MERLIER-DELACROIX,

haar schoonmoeder;

De families DE ROOSE-THIENPONT en  
DE MERLIER-DELACROIX,

danken U van harte  
voor Uw bliken van medeleven.

HEER  
GEEF MIJ  
HET NIEUWE  
LEVEN

